

SAMENSPRAAK



...een blad voor en door bewoners, vrijwilligers en medewerkers



Redactiepraatje

VOORJAAR 2018



Beste lezers,

Zo langzamerhand nemen we afscheid van de winter, het zonnetje wordt krachtiger en de dagen weer langer. Een heerlijk periode breekt aan: de lente!

En heeft u ook zo genoten van de Olympische Spelen? Wat een geweldige prestaties zijn er weer geleverd.

De redactie heeft weer geprobeerd er een gezellig blad van te maken. In dit nummer kunt u bijvoorbeeld lezen dat een van onze bewoners heel veel talent in huis heeft. En... komt u ook de jaarlijkse lentemarkt bezoeken. Tevens kunt u deelnemen aan een heerlijke Paasbrunch. Nog ver weg, maar Joost de Wolf legt de betekenis van Pinsteren uit. Eigenlijk een heerlijk gevuld blad met diverse leuke artikelen. Wij wensen u weer veel leesplezier.

De redactie

Wat kunt u verder lezen in samspraak

- ◆ *Talent in huis*
- ◆ *Wist u dat..*
- ◆ *De lentemarkt*
- ◆ *Medewerker van het jaar*
- ◆ *Een blik in het verleden*
- ◆ *Paasbrunch*
- ◆ *Wij bedanken Kadoateljee & Papillon*
- ◆ *De betekenis van Pinksteren*





MEDEWERKER VAN HET JAAR!

Een nieuw initiatief van de RVE-manager: alle medewerkers konden aangeven wie zij de medewerker van het jaar vonden. Een klein comité heeft alle inzendingen kritisch bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat 3 medewerkers zich 1 jaar lang medewerker van het jaar mogen noemen. Dit zijn Hans Maarshalk, Technische Dienst, Helene Koolhaas, verzorgende Eijkenhove en Gisla Pinas, verpleegkundige Bornholm. Zij hebben een mooie oorkonde ontvangen, tevens een geldbedrag en gaan uit eten met de RVE-manager Ligia Raalte. Ook zijn er nog 3 medewerkers die net niet medewerker van het jaar zijn geworden, maar toch een eervolle vermelding krijgen. Dit zijn: Carry Buis, Christine Bos en Annelies de Haas.



Hieronder een reactie op de nominatie van Gisla:

Beste allen,

Mijn reactie op de nominatie medewerker van het jaar 2017.

Ik wil iedereen bedanken voor de nominatie en ook voor de organisatie hiervan. Ik realiseer me dat ik dit nooit in m'n eentje kan bereiken. Ik heb iedereen van het team nodig, zoals: de voeding assistent, de andere disciplines en ook de locatiemanager, om dit resultaat te bereiken.



MEDEWERKER VAN HET JAAR!

Ik werk op de Revalidatie afdeling. Ik heb daar een leuke, boeiende en uitdagende functie. Geen dag is hetzelfde. Mede door het uitvoeren van de verpleegkundige diensten heb ik ook veel geleerd.

Ik heb het afgelopen jaar 2 bijzondere situaties meegemaakt op de werkvloer, waarbij ik hulp nodig had van de andere disciplines van Bornholm. Ze hadden geen dienst, ik heb ze thuis gebeld en gelukkig waren ze bereikbaar en konden ze mij ondersteunen en begeleiden.

- Situatie meegemaakt waar ik Gustaaf thuis heb gebeld en hij is gekomen terwijl hij geen dienst had.*
- Ook een situatie meegemaakt waar ik toch wilde overleggen met Pieter en Ligia en beide zijn ook gekomen.*

Zo heb ik het gevoel dat ik als verpleegkundige niet alleen voor de problemen sta. Je kunt altijd op hen terugvallen, dat is geruststellend en fijn.

Regelmatig worden ook voorgevallen situaties besproken met collega's onderling en ook met de teamcoach. Ik leer ook veel tijdens de evaluatie momenten met Ligia en de arts, Erika. Beide geven positieve kritische feedback over wat we goed doen, maar ook waar we kunnen verbeteren. Zo kunnen we groeien als team.

Ik vind het fijn om van anderen te leren en ben blij met de gesprekken die we voeren en de feedback die ik ontvang.

Laten we met z'n allen blijven gaan voor goede samenwerking, blijven evalueren, reflecteren, verbeteren en groeien. Nogmaals bedankt voor de nominatie.

Gisla Pinas





TALENT IN HUIS (1)

Op de volgende bladzijde kunt u de werken die zijn gemaakt door mevrouw Nel van Leeuwen-Slingerland bewonderen. Mevrouw is woonachtig in Bornholm op laagbouw 1.

De tekeningen zijn gemaakt tussen haar 50ste en 60ste jaar. Het is een greep uit veel in deze stijl gemaakte werkjes.

Mevrouw deed op haar 40ste jaar de Open School en is ooit toegelaten tot de Famous School of Art in Osdorp. Helaas kon deze laatste opleiding door omstandigheden niet doorgaan.

Een talentvolle mevrouw dus onder ons dak, die naast tekenen ook gedichten schreef.

Een toepasselijk gedicht (SCHILDERIJ) hebben we dan ook bij deze kleine expositie afgedrukt (zie hiernaast). De tekeningen hangen bij binnenkomst rechts in de hal.





Schilderij

Blijven de zorgen klitten,
Wordt het me te veel
Dan ga ik even zitten
Met potlood en penseel.

Ik teken en ik schilder
Met zorg een schilderij.
Gedachten worden milder
En zorgen gaan voorbij.

Want op het witte linnen
Ontstaat een kleurenpracht
De zorg bij mij van binnen
Wordt op het doek gebracht

Een beetje leed, een beetje pijn
Is wat ons groeien doet.
er is nog zoveel zonneschijn
het leven is best goed.

Zo heeft ieder schilderij
Voor mij een betekenis.
't Maakt me van binnen vrij
Van heel veel ergernis

Nel van Leeuwen-Slingerland





EEN BLIK IN HET VERLEDEN

Deze foto is rond 1915 genomen van het toenmalige station Hoofddorp. Bron: oud Hoofddorp



Het huidige station Hoofddorp

Bron: geertfotografeert



WIST U DAT.....

- Natasja (Vogelhof Eijkenhove) en Diego de trotse ouders zijn geworden van Alessia. Alessia is geboren op 25 december 2017. Natasja, van harte gefeliciteerd en veel geluk met de kleine meid.
- Ellen van der Meer (ouderenspecialist) op 30 januari jl. is bevallen van een prachtige zoon, Lucas. Wij feliciteren Ellen van harte en wensen haar samen met haar gezin veel geluk.
- Laagbouw 1 en laagbouw 2 nu ook een tovertafel hebben. Laagbouw 3 had al een tovertafel via waardigheid & trots mogen aanschaffen, nu dus ook de overige laagbouwafdelingen. De bewoners zijn er erg blij mee.
- De notaris 1 keer per maand hier spreekuur houdt. Iedere 1e woensdag van de maand is zij aanwezig vanaf 14:00 uur in kamer 101.
- Wij de stichting vrienden van..... weer hartelijk willen bedanken. Dankzij de stichting mogen (of hebben dit al gedaan) we het volgende aanschaffen: kerstversiering voor de centrale hal en grote zaal, dressoir, audio, planten, lampen en kerstversiering voor HB3 en Dvd-speler voor de AB.
- Wij weer een aantal jubilarissen hadden? Op 1 februari jl. was Carry Buys 25 jaar in dienst, op 1 maart jl. vierde Corrie Kruis haar 25 jarig jubileum en op 5 maart is Suzanne Wijn in de bloemetjes gezet. Zij was 12½ jaar in dienst. Allen van harte gefeliciteerd!!
- De heer de Jong van HB4 en mevrouw Lugtmeyer van LB1 een kersenpit zak hebben gewonnen! Zij deden mee met een prijsvraag en moesten raden hoeveel kersenspitten in een pot zaten.





Het onbekendste christelijke feest

Vorig jaar verscheen rond deze tijd een stukje over Pasen in de samenspraak. Het Joodse feest waarmee de uittocht uit Egypte gevierd wordt. Het is ook een feestdag die door het Christendom geadopteerd is om de wederopstanding van Jezus Christus te vieren. Maar na Pasen, nadat Jezus uit de dood was opgestaan, vertrok hij volgens de Bijbel na negenendertig dagen op een wolk naar de hemel. Een moment wat we in het kerkelijk jaar gedenken met Hemelvaartsdag.

De vrienden van Jezus bleven wat beduusd achter, toen hij hen verliet. Eerst was hij gestorven, toen leefde hij weer en toen ging hij weer weg. Maar ze wachtte geduldig af met hun ogen gericht op de hemel, want Jezus had beloofd voor hem een plaatsvervanger te sturen. En dan komen we aan bij het onbekendste christelijke feest: Pinksteren.

Pinksteren is wellicht één van de meest onbekende feesten van de christelijke traditie. Natuurlijk weten we van het bestaan van deze dag. We genieten immers van een extra vrije dag. En iedereen heeft natuurlijk wel eens: 'Op een mooie pinksterdag' meegezongen van Annie MG Schmidt. Maar dat humoristische lied over relaties tussen vaders en dochters, geeft verder niets prijs over wat Pinksteren eigenlijk te betekenen heeft.

Met Pinksteren wordt de komst van de Heilige Geest gevierd. Wie of wat die Heilige Geest precies is, dat blijft wat ongrijpbaar. Gaat het om de geest van God, of is het een aparte entiteit, die naast God bestaat? Vele kerken en theologen hebben hier over geredetwist, maar in de christelijke theologie is het idee dominant geworden dat de Heilige Geest naast God bestaat. God als opperentiteit, als Vader en als Schepper, Jezus als Gods incarnatie op aarde als Zoon en Redder, en de Heilige Geest iets of iemand, die mensen iets van God laat ervaren. Een Geest die mensen beweegt en raakt.



Eigenlijk is het Pinksterverhaal een zeer merkwaardig verhaal. Wanneer de Heilige Geest op aarde neerdaalt, verschijnt er op ieder hoofd van de vrienden en volgelingen van Jezus, een vlam. Allen beginnen ze enthousiast in verschillende talen te spreken. De vele toeristen die in Jeruzalem zijn kijken merkwaardig op. Ze horen de volgelingen en vrienden van Jezus spreken in hun eigen moedertaal. Ze verstaan ieder woord van wat ze zeggen. De gedachte van het Pinksterfeest is een verbindende gedachte. Het staat stil bij een moment waarop mensen van aller-



PINKSTEREN (2)

lei verschillende pluimage en verschillende aankomsten elkaar verstaan. En natuurlijk is de boodschap die hieronder ligt niet dat wij ons zo veel mogelijk verschillende talen eigen moeten maken. De les en boodschap is om elkaar, in al onze verschillen, werkelijk te ontmoeten. De les is om te proberen elkaar echt te begrijpen in wat we te zeggen en vertellen hebben.

Het Pinksterverhaal mag ons motiveren om ons daar ook extra voor in te zetten, door open te staan voor elkaar en echt te proberen naar elkaar te luisteren. Iets wat in de wereld, maar ook in het verpleeghuis, natuurlijk erg belangrijk en waardevol is.

Joost de Wolf





PINKSTEREN (3) OP EEN MOOIE PINKSTERDAG

Op een mooie Pinksterdag

Als 't even kon

Liep ik met m'n dochter aan het handje in het parrekie te kuieren in de zon

Gingen madeliefjes plukken, eendjes voeren, eindeloos

Kijk nou toch je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos

Vader was een mooie held, vader was de baas

Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas

Ben je bang voor 't hondje, hondje bijt niet

Papa zegt dat hij niet bijt

Op een mooie Pinksterdag, met de kleine meid

Als het kindje groter wordt, roossie in de knop

Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen "handen thuis en lazer op"

Heb u dat nou ook meneer, jawel meneer

Precies als iedereen

Op een mooie Pinksterdag

Laat ze je alleen

Morgen kan ze zwanger zijn

'k Kan ook nog vandaag

't Kan van de behanger zijn of van een Franse zanger zijn

Of iemand uit Den Haag

Vader kan gaan smeken en gaan preken tot hij purper ziet

Vader zegt "pas op m'n kind, dat hondje bijt"

Ze luistert niet



Vader is een hypocriet

Vader is een nul

Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul

Ik wou dat ik nog 1 keer met mijn dochter aan het handje lopen kon

Op een mooie Pinksterdag samen in de zon

Op een mooie Pinksterdag samen in de zon

Samen in de zon



WOENSDAG 21 MAART

10:00 UUR



Vanaf 10:00 uur kunt u terecht bij diverse kraampjes.
De toko is open voor een lekker kopje koffie/thee/fris etc.
Ook worden er poffertjes gebakken. En uiteraard is er weer
een onze bekende loterij.



IN GESPREK MET..... DAVID SCHOOFS

Vandaag, 20 februari, heb ik een afspraak met David Schoofs. David is al 5 jaar vrijwilliger in Bornholm, hij heeft het enorm naar zijn zin en hoopt nog lang in Bornholm te mogen helpen.

David zijn grote passie is muziek, als vrijwilliger draait hij muziek in het Trefpunt voor de bewoners. Hij neemt een stapel Cd's mee van huis en de bewoners kunnen een verzoekplaatje aanvragen. Het leuke daarbij is dat er herinneringen van vroeger bij de bewoners naar boven komen, mensen worden er blij van.

Sinds kort doet hij dit ook op de Dagbehandeling in Bornholm. Hier zijn de cliënten ook erg enthousiast. Iedere woensdagochtend speelt David een half uurtje op de piano in de grote zaal. Dat vindt hij heerlijk om te doen.

Tevens helpt David bij het schoonmaken in de hal en grote zaal en kletst lekker met de bewoners.

David is 51 jaar en woont in een 3-kamer appartement in Overbos met zijn 2 ondeugende katten.

Gekscherend zegt hij: 'de katten vragen hem wel eens of hij nog wel eens thuis is'. David moet er zelf om lachen. Van kleins af aan is David al muziek aan het maken. Op zijn 18e had hij een bandje, maar de overige leden wilden niet optreden. David was druk met teksten schrijven en componeren. Op de volgende bladzijde staat een mooi gedicht van David. Zijn eerste gitaar heeft hij helaas niet meer, maar nog wel een aantal gitaren van 30 jaren geleden. Thuis heeft David altijd muziek op staan. Als er iemand bij hem op bezoek komt vraagt hij diegene wat hij horen wil en dat zet hij dan op. Ook is hij bezig een eigen studio te bouwen in zijn woonkamer.



Terug naar het vrijwilligerswerk: Op zijn fiets rijdt hij naar de locaties waar hij nog meer vrijwilligerswerk doet. Omdat muziek echt zijn passie is draait hij ook plaatjes voor de bewoners van de RIBW. Het RIWB is begeleid wonen. David gaat dan 1 keer per week plaatjes draaien in Floriande en 1 keer per week in Toolenburg. David vindt het belangrijk muziek te draaien voor mensen die het moeilijk hebben, dan vergeten ze hun sores en het brengt herinneringen terug. Een enkele keer gaan de bewoners van begeleid wonen ook wel eens dansen. Dat geeft hem veel voldoening. David is ook gevraagd plaatjes te draaien in Nieuw-Vennep.

Dat David een bezig bij is dat wisten we al een beetje, naast al het vrijwilligerswerk loopt hij ook nog het Heemsteeds Nieuwsblad.



GEDICHT

*Kom we gaan
Trek je jas maar aan
Denk niet aan het weer
Kom we gaan
Op weg naar de zon
Waar we samen zijn
We waren toen nog klein
Waar we nu staan
Kennen we elkaar
De golven van de zee
Daar denken we nu aan
Schreeuw het uit
Uit alle macht
Dat geeft je kracht
Dat is de macht van de liefde
Kom we gaan
We gaan weer op weg
Naar de Zon
Die de liefde overwon*

≈





EVEN VOORSTELLEN

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Muriëlle Kieboom en sinds 1 december 2017 ben ik naast Dineke activiteitenbegeleider voor de Laagbouw. Ik woon samen met mijn dochter van 17 en mijn zoon van 14 in Hoofddorp. Mijn hobby's zijn leuke dingen doen met het gezin en vriendinnen, wandelen en yoga.

Voordat ik in 2013 kennismaakte met Bornholm, ben ik 17 jaar, met veel plezier, werkzaam geweest als operatie- assistente.

Bornholm is inmiddels aardig bekend terrein voor mij. In 2013 ben ik begonnen als vrijwilligster op de Dagbehandeling "De Zeearend" en daar heb ik vervolgens ook als invalkracht gewerkt.

Inmiddels heb ik de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg gedaan. Tijdens mijn opleiding heb ik met veel plezier stage gelopen bij de activiteitenbegeleiding. Als lid van het team zal ik mij voor 100 % inzetten om bij te dragen aan een aangenaam verblijf voor onze bewoners binnen Bornholm!



60 JAAR GETROUWD!

Op woensdag 14 maart a.s. zijn de heer (bewoner van Eijkenhove) en mevrouw Maartens 60 jaar getrouwd. De locoburgemeester, de heer Nederstigt, komt het bruidspaar die dag feliciteren. Namens de redactie van Samenspraak feliciteren wij het echtpaar ook van harte!





Op 2^e Paasdag (maandag 2 april 2018) wordt er een Paasbrunch georganiseerd voor alle bewoners van Bornholm/Eijkenhove. Familieleden/mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd.

Het menu bestaat uit:

- 🐰 heldere groentesoep
- 🐰 uitgebreid broodjes buffet met diverse vleeswaren
- 🐰 verschillende kaassoorten
- 🐰 gekookt en geklutst ei
- 🐰 kippenragout met pasteitje
- 🐰 aardappelsalade
- 🐰 verschillende warme en koude dranken
- 🐰 koffie met bonbon als afsluiting



Kosten:

Voor bewoners is deze Paasbrunch gratis,
 familieleden betalen € 7,50 p.p.
 (per bewoner max. 1 introduc e)

De Paasbrunch wordt gehouden in de Grote Zaal:

van 11.00 tot 12.30 uur voor bewoners van de laagbouwafdelingen,
molenhof en vlinderhof
 van 13.15 tot 15.00 uur voor bewoners van de hoogbouwafdelingen,
bloemhof en vogelhof

U kunt reserveren bij de receptie locatie Bornholm, v or 20 maart a.s.
 Betaling: via de maandelijkse factuur.



FOTOREPORTAGE IRAN

Marina Visschedijk heeft samen met haar dochter een rondreis gemaakt door Iran. Tijdens de reis hebben zij vele mooie foto's gemaakt. Zij willen de foto's graag laten zien om een ander beeld van Iran te belichten!



Vanaf 1 maart hangen de foto's in de Hal van Bornholm. Op zondag 4 maart om 14.00 uur is de officiële opening. Speciaal voor de opening heeft Marina Iraanse cake gebakken die gratis uitgedeeld wordt bij een kopje koffie/thee vanuit de Toko





Beroepen



T	X	W	B	E	E	I	C	P	K	F	P	I	O	J	I	
I	A	R	Q	O	U	J	J	L	A	O	A	I	K	U	P	J
P	I	N	I	B	E	Y	M	O	S	S	S	P	K	U	I	P
K	E	U	D	R	U	R	E	W	T	P	N	T	P	W	V	O
D	O	D	C	A	B	J	I	N	R	S	S	I	B	E	M	E
N	O	K	I	N	R	I	I	S	O	R	U	Y	Y	O	R	V
I	P	K	S	D	U	T	F	C	N	O	U	O	Q	U	D	O
G	F	F	T	W	N	F	S	H	A	E	X	Y	Z	X	H	E
M	E	O	T	E	U	B	J	I	U	S	F	S	A	P	I	T
B	Q	T	I	E	R	R	O	L	T	E	P	C	U	R	C	B
A	R	O	M	R	A	B	A	D	U	X	S	J	I	K	Q	A
K	A	G	M	M	B	C	I	E	X	F	E	P	C	E	X	L
K	F	R	E	A	S	L	T	R	G	B	P	N	P	X	Q	L
E	K	A	R	N	D	L	A	E	I	J	U	I	V	L	P	E
R	H	A	M	O	D	E	L	W	U	I	Q	E	C	U	Q	R
Y	M	F	A	U	M	I	M	J	S	R	Y	J	Y	B	Y	V
V	G	A	N	D	U	P	C	H	I	G	W	R	F	K	Y	U

fotograaf
postbode
acteur
astronoot
dokter

clown
voetballer
kapper
bakker
brandweerman

tandarts
model
timmerman
schilder
kok

boer





14 MAART OPEN DAG BORNHOLM & EIJKENHOVE

Woonzorgcentrum Bornholm en Eijkenhove (Amstelring) heeft een open dag! Wij willen u graag kennis laten maken met de bijzondere mensen die hier wonen en werken.

Samen met mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers wordt er gewerkt aan een zo'n thuis mogelijk voor onze bewoners. Er zijn workshops en demonstraties van de duo fiets, scootmobiel en allerlei nieuwe snufjes die voor het welzijn van onze bewoners ingezet worden.

Ook de dagbehandeling zal een bijdrage leveren aan de open dag.

Mocht je overwegen om in de zorg te gaan werken is het zeker een aanrader om bij ons te komen kijken. Wij leiden je rond en je kunt alvast kennismaken met de verschillende facetten van de zorg.

Van harte uitgenodigd om op 14 maart tussen 13.00 uur en 16.00 uur bij ons te komen kijken!





PAASLUNCH EIJKENHOVE

Op Paaszaterdag, 31 maart houden we in Eijkenhove de jaarlijkse paaslunch. De lunch wordt op de hofjes, dus op de eigen woonkamer, gehouden.

Iedere bewoner mag 1 gast uitnodigen. U kunt zich nog tot half maart opgeven bij Nel Beijer of Gerda Hein. De lunch begint om 12:30 uur.

Op tweede Paasdag wordt een Paasbrunch in Bornholm gegeven, waarbij bewoners van Eijkenhove eveneens welkom zijn. Nadere informatie vindt u elders in dit blad.



NEL BEIJER (EIJKENHOVE) 12½ JAAR IN DIENST

Op 1 maart was onze collega, Nel Beijer (administratief medewerker), 12,5 jaar werkzaam bij Amstelring. Nel begon in Amstelveen bij Groenelaan; een ander huis van de Amstelring groep. Toen haar werkzaamheden daar door veranderingen in regelgeving verdwenen, maakte zij de stap naar Eijkenhove waar zij inmiddels 5 jaar werkzaam is.

We hebben Nel op maandag 5 maart in de bloemen gezet.

Van harte gefeliciteerd met dit jubileum, Nel!!





VOORAANKONDIGING BOOTTOCHT

Net als in de voorgaande jaren kunnen bewoners van Eijkenhove samen met een familielid/mantelzorger gaan varen.

Op maandag 25 juni ligt salonboot "Jacqueline" van rederij Randmeer aangemeerd aan de aanlegsteiger in het Amsterdamse Bos. Vorig jaar zijn we naar de Kagerplassen geweest; dit jaar willen we weer naar het IJ in Amsterdam. We varen over de Nieuwe Meer naar de sluizen, waar we geschut worden, en varen dan door Amsterdam.

Gedurende de reis worden we verwend met koffie met gebak, drankjes en een heerlijke warme 3 gangen lunch.

De uitnodiging volgt te zijner tijd.





UITSTAPJE NAAR HET SCHILDPADDENCENTRUM

Na een leuke rit in de bus zijn we bij het schildpadden centrum te Alphen aan de Rijn aangekomen. In het centrum leven Roodwangsierschilpadden, zeerugschildpappen, weekschildpadden, Chinese driekleurschildpadden maar ook Griekse landschildpadden . Was erg leuk voor de bewoners, rustig en leuk om te zien dat er beneden waterschildpadden zijn en boven landschildpadden. We hebben op ons gemak beneden een rondje gemaakt en de bewoners voor de aquaria gezet zodat ze daar rustig hun broodje konden eten. De dame van het centrum is zeer behulpzaam doet deuren open en helpt met de lift om ons boven de landschildpadden te laten zien. Wat een grote en die zaten lekker aan een krop andijvie te eten. Er is ook een koffiehoek en een winkeltje wat de bewoners ook leuk vinden en sommigen een schildpadje of iets dergelijks kochten. Ook werden er diverse kleurplaten meegenomen. Al met al een leuk uitje voor de bewoners van Molenhof/Eijkenhove

Tekst: Nel Katteler, vrijwilliger Eijkenhove

Foto's: de heer Dielman





Zoals u weet zijn er binnen Bornholm twee gezellige winkeltjes.

Vier jaar geleden werd het Kado-Ateljé opgezet door Marina Visschedijk en samen met Nel, Mirjam, Anja, Chantal en Els maken zij al die creatieve spullen zoals: van spijkerstof mooie tassen, schorten, creaties van stropdassen, mozaïek werken. Schilderijen van sterrenbeeld tot dikke dames, en 3D-kaarten.

Leuke haakwerkjes in alle kleuren en vormen van poppetjes tot taarten.

Werken van vilt, schattig om te zien die roosjes, elfjes en elke seizoen van het jaar wordt uitgebeeld.

En niet te vergeten die mooie sieraden, glasbewerking en de engeltjes tijdens de feestdagen.

Alles is een lust om naar te kijken en te kopen.

Een jaar geleden zijn Christine en Annelies het tweedehands winkeltje "Papillon" begonnen samen met de vrijwilligers Els, Marjan en Annie, en ik kan wel zeggen met groot succes. Zelfs de buurtbewoners hebben het winkeltje gevonden en staan regelmatig tussen de kledingrekken te zoeken naar leuke kleding.

Het Kado-Ateljé en Papillon geven beiden een deel van hun opbrengst aan de bewoners.

Van dat geld zijn er het afgelopen periode leuke, gezellige activiteiten georganiseerd.

Het Kado-Ateljé heeft cadeau gedaan: de haringkar, optreden Opera Familia, ijsjes, een groot deel van de verwendagen zoals de bruidsmodeshow, chocolade workshop en smoothies voor alle bewoners.

Van "Papillon" hebben we cadeau gehad: de accordeonist, de aardbeien-dag, de oliebollen, optredens, de afdelingen hebben een mooi bedrag gehad, de spulletjes bij de entree, gebak voor iedereen. Teveel om op te noemen.



Dames van het Kado-Ateljé en Papillon: hartelijk dank voor al die geweldige activiteiten en traktaties!



WIE, WAT, WAAR IN BORNHOLM & EIJKENHOVE

RVE manager
Bornholm & Eijkenhove
Ligia Raalte

Secretariaat Bornholm
Ronnie Bruyel
Dia Tabbers

Receptie
Tel nr. 023 – 55 49 719
Intern: 4999

Kapsalon Plein
Dinsdag & vrijdag 09.00 -14.00 u
Kapsalon Dorpstraat Laagbouw
Donderdag 09.00-14.00 u

Toko Plein
Maan- t/m vrijdag 10.00-12.00 u
14.00-16.30 u
Zaterdag & zondag 14.00-17.00 u

Pedicure
Afspraken via de afdelingen

Tandarts & assistente
Afspraak via de afdeling

Activiteitenbegeleiding
Marian Smit
Marianne Velders
Dineke Zijlstra-Dijkstra
Muriëlle Kieboom

Coördinator vrijwilligerswerk
Clara de Raay

Geestelijk Verzorger
Joost de Wolf

Facilitaire zaken
Eddy Morsink

**In Bornholm kunt u van buitenaf
de opticiens en de notaris treffen:**
Informatie bij receptie of afdeling.

Vertrouwenspersoon Medewerker
Robert Berkhout, e-mailadres
robert@activehealthgroup.nl of
06-18860149

Medisch Secretariaat
Enny Kracht, Elise Westerveld
Monique Clijnk

Med. eindverantwoordelijk arts
M. Heems

Spec. Ouderengeneeskunde
E. Kurz Pohlmann
G. Jonathans
V. Schepers
H. Kleinjans
E. v.d.Meer

Manager Behandelaren
Koos Snel

Maatschappelijk werk
Tineke Nederstigt
Janine Warmerdam

Aanspreekpunt Hoogbouw
Hoogbouw 2-Els Alkema
Hoogbouw 3-Pieter Brons
Hoogbouw 4-Els Alkema

Aanspreekpunt Laagbouw
Laagbouw 1-Els Alkema
Laagbouw 2-Pieter Brons
Laagbouw 3-Pieter Brons

Eijkenhove
Aanspreekpunt
Els Alkema

Secretariaat Eijkenhove
Nel Beijer

Coördinator vrijwilligerswerk
Eijkenhove
Gerda Hein

Cliëntenraad Bornholm/Eijkenhove
Voorzitter: Paul Ruygrok
clienraadbormholm@amstelring.nl

Clientvertrouwenspersoon:
Anita Groeneveld
klachten@amstelring.nl
06-21843119

*Wij wensen alle lezers
veel leesplezier*

