



'Mijn zoon en ik aten op vrijdag altijd samen verse vis, dat doen we hier nu ook'

Het gewone leven ondersteunen, dat doen we samen!

Welkom in het nieuwe thuis van uw naaste



Wat kunnen we samen doen?



Medewerkers helpen u en uw naaste om zich snel thuis te voelen. Heeft u vragen? Aarzel niet om ze te stellen.

Meehelpen in de woning

Alledaagse dingen zoals opruimen, tafeldekken en koken kunnen prettig zijn om samen te doen.

Samen naar buiten

Een wandeling, marktbezoek of een kop koffie buitenshuis doet veel mensen goed. Op sommige locaties zijn duo-fietsen beschikbaar.

Groene vingers?

Een aantal locaties heeft een tuin, binnenplaats of balkon, uw hulp wordt gewaardeerd.



Verjaardagen & feestdagen

Vier speciale momenten zoals u en uw naaste dat prettig vinden of altijd vierden: neem iets lekkers mee, nodig familie en kennissen uit, of ga samen op pad.

Iedereen is welkom

Bezoek van (klein)kinderen, vrienden en kennissen geeft de dag kleur. Heeft u een hondje? Leuk als u die meeneemt.

U kunt meedoen met de medebewoners

Leuk als u meedoet met beweegactiviteiten, bordspellen of muziek. Er zijn ook speciale spellen als een 'tovertafel' of een 'braintrainers' die u kunt gebruiken.

Uw aanwezigheid is waardevol

Juist de ontmoetingen met dierbaren – hoe klein dan ook – maken vaak het verschil op de dag voor uw naaste.

Ondersteuning bij verzorging

Vertrouwde hulp bij de dagelijkse verzorging zoals douchen en naar bed brengen kan helpend zijn. Het zorgteam maakt hierover graag afspraken met u.

Met z'n allen

U kunt medebewoners ook uitnodigen om mee te gaan wandelen of samen te koken. Overleg dit ook met de medewerkers, zij zijn op de hoogte van de wensen en mogelijkheden.

Neem contact op met een van de medewerkers en bespreek samen de mogelijkheden.